

## Liturgie voor zondag 13 september 2020, Johanneskerk Top&Twel, Startzondag

- Orgelspel
- Mededelingen – door de ambtsdrager van dienst
- Stilte
- Openingslied. Psalm 150: 1 en 2  
*De tekst van de Psalm wordt voorgedragen op muziek (van het orgel) – door de ambtsdrager van dienst.*

1. Looft God, looft Hem overal.  
Looft de Koning van 't heelal  
om zijn wonderbare macht,  
om de heerlijkheid en kracht  
van zijn naam en eeuwig wezen.  
Looft de daden, groot en goed,  
die Hij triomferend doet.  
Hem zij eer, Hij zij geprezen.

2. Hef, bazuin, uw gouden stem,  
harp en fluit, verheerlijk Hem!  
Citer, cimbels, tamboerijn,  
laat uw maat de maatslag zijn  
van Gods ongemeten wezen,  
opdat zinge al wat leeft,  
juiche al wat adem heeft  
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

- Votum en groet
- Gebed
- Inleiding op de dienst
- *Luisteren naar een lied op de beamer: 'Ik zal er zijn' – kooruitvoering*  
<https://www.youtube.com/watch?v=m0kWf9jqoRQ>

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.  
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van trouw,  
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!  
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,  
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.  
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:  
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.  
U blijft bij mij, Jezus, laat mij niet gaan.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:  
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

O Naam aller namen, aan U alle eer.  
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:  
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.  
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:  
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

- Schriftlezing: Genesis 9, 8-17
- Orgelspel en mee neuriën met Lied 657 'Zolang wij ademhalen': 1 en 3

1. Zolang wij ademhalen,  
schept Gij in ons de kracht.  
Om zingend te vertalen  
waartoe wij zijn gedacht:  
elkaar zijn wij gegeven  
tot kleur en samenklank.  
De lofzang om het leven  
geeft stem aan onze dank.

3. Het donker kan verbleken  
door psalmen in de nacht.  
De muren kunnen vallen:  
zing dan uit alle macht!  
God, laat het nooit ontbreken  
aan hemelhoog gezang,  
waarvan de wijs ons tekent  
dit lieve leven lang.

- BijbelBingo deel I
- *Luisteren naar een lied op de beamer: 'Liefde' – Elly en Rikkert:*  
<https://www.youtube.com/watch?v=9tJmrAreiwU>

Refrein:           Heb God lief bovenal  
                      Met heel je hart  
                      met heel je ziel  
                      Heel je verstand  
                      En met al je kracht  
                      En je naaste als jezelf

Liefde doet geen mens verdriet  
Liefde zoekt zichzelf niet  
Ze rekent nooit het kwade toe  
Zij wordt niet moe

Heb de Heer lief bovenal...

Ware liefde kent geen grens  
Grotere liefde heeft geen mens  
Dan dat hij zijn leven voor zijn vrienden geeft  
Liefde kent geen vrees

Heb de Heer lief bovenal...

Liefde troost, liefde geneest  
Zij bedekt wat is geweest  
Alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij  
Ze gaat nooit voorbij

Heb de Heer lief bovenal...

- BijbelBingo deel II
- Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
- Slotlied Lied 415: 1, 2 en 3  
*De tekst van het lied wordt voorgedragen op muziek (van het orgel) – door de voorganger.*

1. Zegen ons, Algoede,  
neem ons in uw hoede  
en verhef uw aangezicht  
over ons en geef ons licht.

2. Stort, op onze bede,  
in ons hart uw vrede,  
en vervul ons met de kracht  
van uw Geest bij dag en nacht.

3. Amen, amen, amen!  
Dat wij niet beschamen  
Jezus Christus onze Heer,  
amen, God, uw naam ter eer!

- Zegen, beantwoord met een gesproken 'Amen'
- Orgelspel



- Collecteren: dit kan nog steeds digitaal worden overgemaakt, graag zelfs, of bij het uitgaan van de kerk in de collectebussen.

Collectes 13 september:

1<sup>e</sup> diaconie, Caring Heart Childrens Community, 2<sup>e</sup> kerk

*Caring Heart Childrens Community in Oeganda.* Ds. Paul Musisi heeft hier de zorg over meer dan 1200 straat- en weeskinderen. Hij probeert hen zo goed mogelijk in hun eerste levensbehoeften te voorzien maar vaak is er niet eens genoeg eten voor iedereen. De gehele opbrengst van de collecte gaat rechtstreeks naar deze organisatie.

### Rekeningnummers

- Diaconie: NL51 RABO 0359 5058 72 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Oppenhuizen-Uitwellingerga.  
- College van Kerkrentmeesters: NL93 RABO 0124 7170 04 of NL58 INGB 0000 9637 38 t.n.v. Prot. Gem. Oppenhuizen-Uitwellingerga.