

# NIEUWSBRIEF PROTESTANTSE GEMEENTE TOP & TWEL - JG.1 - nr. 2

## Van de voorzitter

Vorige week hebben we gehoord dat er tot 1 juni geen kerkdiensten gehouden zullen worden. Afgelopen dinsdag werd ook bekend we dat de scholen in elk geval tot maandag 28 april – en dus eigenlijk tot na de meivakantie – gesloten zullen blijven. Het zijn strenge maatregelen, maar het is nodig. Gelukkig horen en zien we dat jullie goed op elkaar passen, bijvoorbeeld door elkaar even een telefoontje, appje, mailtje of kaartje te sturen.

Ook al kunnen we niet **mèt** elkaar zijn, we kunnen er wel **vóór** elkaar zijn.

Wij blijven – zolang als nodig is – elke zondagmorgen vanaf 10.00 uur een nieuwe uitzending verzorgen. Het kan rond deze tijd soms heel druk zijn op de site waarop de kerkdiensten worden uitgezonden. Lukt het niet om verbinding te krijgen, probeer het dan een tijdje later nog eens: de dienst blijft sowieso nog enkele weken te beluisteren.

De uitzendingen worden eerder opgenomen. Als je de bovenste uitzending aanklikt krijg je altijd de meest recente uitzending te horen.

In de uitzending van zondag 29 maart hebben we met elkaar geluisterd naar een Corona-themalied op de wijze van Samen in de naam van Jezus. Dit lied is geschreven door een Intensive Care-verpleegkundige en een verzorgende in een verpleeghuis. De tekst was niet helemaal goed te verstaan, daarom vind je hier de link van dit lied.

<https://nederlandzingt.eo.nl/artikel/2020/03/ontroerend-coronalied-door-jongeren-geschreven-en-uitgevoerd>

Er zijn plannen gemaakt voor de Stille Week. Het zal anders zijn dan anders, maar we hebben geprobeerd de Stille Week ‘recht’ te doen. Elders in deze nieuwsbrief vind je het programma.

Wat in elk geval niet door zal kunnen gaan is de jaarlijkse bloemengroet met Pasen. De plantjes en bosjes bloemen zouden door teveel handen gaan om veiligheid te kunnen garanderen en besmetting uit te sluiten.

Namens de kerkenraad wens ik je veel leesplezier.

*Hertlike groetnis van hûs-oant-hûs,  
Mariëtte Bouma-Valkenburg*

## Vanuit de pastorie

Voor in de Stille Week – die dit jaar wel heel, heel stil is – vond ik een mooi gebed, zie hieronder. En een bemoedigende tekst:

“Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.” - Johannes 14: 27

De groet vanuit de pastorie houd ik voor nu nog even ingetogen. Een feestgroet zal na de opstanding klinken. En een luid bazuingeschal als het duister van het coronavirus is gebroken. Dan zullen we Pasen, Hemelvaart en Pinksteren op één dag gaan vieren. Gezamenlijk, van aangezicht tot aangezicht. Wat een hemels vooruitzicht!

Een fleurige groet, vol zon en gezondheid,  
ds. Nicolle Pronk

Lees ook: Psalm 136

<https://bijbel.eo.nl/bijbel/psalmen/136>

Heer onze God,  
Schepper van de hemel en de aarde,  
U die uw wereld door een woord tevoorschijn  
schiep  
en aan het licht heeft gebracht,  
U laat ons kwetsbaar aan alle kanten leven.  
Omringd door gevaar,  
bedreigd door vijanden en ontoegankelijk wa-  
ter.  
Gevoelig voor eenzaamheid, voor het onbeken-  
de avontuur.  
levend met de begeerte van de vleespotten van  
slavernij.  
U laat ons breken door verdriet of angst.  
U heeft ons sterfelijk gemaakt tot in al onze ve-  
zels.  
Kwetsbaar van alle kanten, zo laat U ons leven.  
Als we dan onszelf aangevochten voelen  
door die ene vraag: waarom?  
Bedenk dan dat wij uw mensen zijn,  
kwetsbaar aan alle kanten,  
zoekend naar een uitweg,  
zoekend naar het licht,  
verlangend naar bevrijding,  
verlangend naar U, onze schepper en Heer.  
Groter dan ons kwetsbare hart!  
Bevrijd en herschep ons!

## Overdenkingen

Zolang als nodig is zal er elke zondag om 10.00 uur een uitzending via kerkomroep.nl verzorgd worden (de uitzending zal eerder worden opgenomen). De eerste uitzendingen zijn nog steeds te beluisteren via kerkomroep.nl (kies voor Oppenhuizen), of probeer deze link: <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10461>

Als je de bovenste uitzending aanklikt krijg je altijd de meest recente uitzending te horen.

Op de gewone kerktijden (zondagmorgen tussen 9.30 en 11.00 uur) kan het op de site van kerkomroep.nl wel eens zo druk zijn dat het niet lukt om in te loggen. Probeer het dan op een later tijdstip nog eens. De uitzendingen blijven sowieso enkele maanden beschikbaar.

Grote dank aan Johannes Feenstra voor de techniek!



---

## Geboortenieuws

Dit libben, sa pril.

Dit berntsje, sa wolkom.

Hiel unyk, hiel bysûnder.

Us lyts leaf famke, wolkom op 'e wrâld.

Dat staat op het geboortekaartje van Wimke Hiltsje Postma, dochtertje van de trotse ouders Willem Postma en Marijke de Vries en zusje van Teade Kerst en Jentsje Fetse.

Wimke Hiltsje is op vrijdag 27 maart geboren en woont samen met haar Heit en Mem en grote broers aan de Tsjerkebuorren 30.

Een witte (geboorte) roos zal zaterdag a.s. voor de lytse pop bezorgd worden.



---

## Omtinken

Nadat bij de halfjaarlijkse controle bij Jan Smit, Greate Súdein 43, iets verdachts werd gevonden op de lever, kunnen we nu melden dat er inderdaad een uitzaaiing is aangetroffen die gelukkig operabel lijkt. Met Jan, Esther en hun gezin hopen en bidden we voor genezing.

Een flinke domper voor Gerben Brouwer. Na het verwijderen van een lymfeklier uit de hals bleken er weer kankercellen actief te zijn. Hij gaat nu weer een behandeltraject in. Gerben is thuis en voelt zich verder goed.

We leven mee met alle gemeenteleden en dorpsgenoten die momenteel niet of nauwelijks contact hebben met anderen. We zullen een beetje extra op elkaar moeten letten en we horen gelukkig dat dit al heel veel gebeurt. We kunnen niet even bij iemand naar binnen lopen, maar we kunnen wel een kaartje in de bus doen of even een telefoontje plegen.

## Bericht van overlijden

We leven mee met de families Epema in onze dorpen nu zij zo plotseling afscheid hebben moeten nemen van hun jongste broer en omke Sipke Epema. Hij overleed op donderdag 26 maart jl. Hij was voor velen een vriend / buur / zorgmaatje / werknemer/ collega, maar vooral een geliefd dorpsgenoot. Hij zal gemist worden door heel veel mensen.

De crematie heeft op 1 april jl. in besloten kring plaatsgevonden.

Woensdag 1 april jl. overleed ons gemeentelid dhr. Jorrit Bakker, Broerstrjitte 49, op de leeftijd van 83 jaar. Jorrit Bakker woonde de laatste 1½ jaar in de Ielânen in Sneek. De uitvaart en begrafenis zullen in besloten kring plaatsvinden op dinsdag 7 april om 14.00 uur in de Hermeskerk in Uitwellingerga.

Wij bidden om kracht en troost voor de nabestaanden.

---

## **Stille Week in Corona-tijden**

De komende week is het de Stille Week. Normaal gesproken is er in de Stille Week elke dag wel 'iets' te beleven in de kerk. We hebben gezocht naar mogelijkheden om toch in de behoefte van velen van u te kunnen voorzien.

**Maandag 6 april, dinsdag 7 april en woensdag 8 april** van 16.30 tot 17.30 uur is de Johanneskerk open om u in de gelegenheid te stellen een kaarsje te branden en te bidden, evt. samen met ds. Pronk. Bent je niet fit, kom dan alsjeblieft niet, zowel voor je eigen gezondheid als voor van anderen. Natuurlijk houden wij ons aan de Corona-maatregelen en dat kan betekenen dat niet iedereen direct de kerk in zal kunnen. Volg hierbij alsjeblieft de aanwijzingen van de aanwezige ambtsdragers op.

### **Witte Donderdag 9 april om 19.30 uur**

Avondmaalsviering te beluisteren via kerkomroep. Met elkaar verbonden door de techniek gaan we het Avondmaal vieren. Je kunt hiervoor een eigen stukje brood en eigen slokje wijn of druivensap gebruiken.

### **Goede Vrijdag 10 april om 19.30 uur**

Korte overdenking met muziek, te beluisteren via kerkomroep.

### **Stille Zaterdag 11 april om 21.00 uur**

Paasnachtviering vol van hoop, te beluisteren via kerkomroep. Om ons met elkaar te verbinden is het idee ontstaan om deze avond een brandende kaars buiten te zetten (niet vergeten de kaars weer uit te doen als je naar bed gaat). Als jullie er foto's van maken en deze stuurt naar de nieuwsbrief. Dan kunnen we in de loop van de week na Pasen een compilatie van al die foto's op de website plaatsen.

### **Paasmorgen 12 april om 10.00 uur**

Feestelijke Paasviering, te beluisteren via kerkomroep.

*NB. In de loop van de week voor Pasen zal er bij de gebruikelijke adressen van gebruikers van de "Kerktelefoon" een paasliturgie worden gebracht. Voor alle andere luisteraars is deze downloadbaar via de website.*

---

## **Bloemengroet**

Vanuit de kerkelijke gemeente willen we een bloemengroet blijven brengen naar een dorpsgenoot die even wat extra aandacht kan gebruiken.

De afgelopen week, 28 maart, gingen de bloemen, als groet van de gemeente naar mevr. Annemarie Kalfsbeek, Koartebaen 13.

Deze week, zaterdag 4 april, gaan de bloemen naar Siebe en Ida Deinum. P. Walmastrjitte 23.

De bloemen worden – tot nader order – elke zaterdag thuisgebracht door onze vaste bloemist, Hortensia uit Sneek.

---

## **Verjaardagen vieren in deze tijden**

Je probeert zoveel mogelijk contacten te vermijden en dus zijn er geen personen die op visite komen. Natuurlijk kunnen mensen je bellen, appen of mailen, maar dat is toch anders. Het voelt allemaal zo vreemd, terwijl je, juist in deze tijd, behoefte hebt aan gezelschap en contact met anderen.

Daarom brengen we – hoewel ze ook in 't Tsjerkefinster staan – de verjaardagen in deze tijd extra onder de aandacht.

## Verjaardagen senioren Top & Twel:

5 april: mevr. T. de Jager-Sipkema, Afkelânsdyk 16, 8625 TD Oppenhuizen (76 jaar)  
5 april: mevr. A. van der Zee-Brouwer, Bonningastrjitte 48, 8625 HK Oppenhuizen (75 jaar)  
8 april: mevr. G. Breeuwsma-Huizenga, P. Walmastrjitte 4, 8625 HE Oppenhuizen (78 jaar)  
9 april: mevr. H. Haagsma-Hoekstra, Tollewei 33/022, 8621 CX Heeg (90 jaar)  
12 april: mevr. J. Wijnja-Sieperda, Kyl 45, 8502 AW Joure (77 jaar)  
13 april: mevr. R. van der Veen-Gjaltema, Douwestrjitte 15, 8625 JC Oppenhuizen (84 jaar)

## Verjaardagen jeugd Top & Twel:

Ook voor de kinderen die jarig zijn kan er geen verjaardagsfeestje zijn. Geen pake's en beppe's, ooms en tante's die even langskomen. Het is anders dan anders.

2 april: Douwe Spoelstra, Bonningastrjitte 34, 8625 HJ Oppenhuizen (8 jaar)  
6 april: Arthur Wiersma, Merkelstrjitte 45, 8625 HX Oppenhuizen (2 jaar)  
11 april: Rein Lanting, Bonningastrjitte 30, 8625 HJ Oppenhuizen (13 jaar)  
12 april: Jan Feenstra, Eastwei 50, 8606 JZ Sneek (14 jaar)

Allen van harte gefeliciteerd! Vanuit de gemeente wensen wij je een gezond en gezegend nieuw levensjaar. Wij hopen dat het, ondanks dat er geen visite kan komen, een fijne dag zal zijn.

---

## Diaconie

### Paasgroet voor gevangenen

Vanuit de Diaconie worden er jaarlijks rond Pasen in onze gemeente kaarten uitgedeeld om naar gevangenen te sturen. Omdat wij nu niet bij elkaar komen in kerkdiensten heeft de Diaconie besloten zelf de kaarten te versturen.

Met Pasen worden deze kaarten uitgedeeld tijdens kerkdiensten in de gevangnissen.

### Collecten

Vanuit de Diaconie gaat nog steeds, volgens het collecterooster, een bedrag naar de van tevoren gekozen bestemmingen. Je vindt de doelen in 't Tsjerkefinster. Ze worden ook afgekondigd bij de uitzending via kerkomroep.nl

Ook voor de Kerkrentmeesters gaan de vaste uitgaven ook door.

Beide rekeningnummers kun je in het jaarboekje en achterin het Tsjerkefinster vinden. Zet bij beide collectes alsjeblieft voor welk doel en welke datum je de bijdrage wilt bestemmen.

---

## Overdenking dagboekje 30 maart

Jan & Boukje Schraa lezen met plezier dagelijks uit het dagboekje dat zij rond Kerst van de kerk gekregen hebben. De overdenking van 30 maart jl. past zo mooi bij deze bijzondere tijd dat zij dat graag met ons allen wilden delen.

Lezen: Psalm 130

### Een lied naar omhoog

Nood leert bidden, zegt de volksmond. Bij het lezen van deze psalm zou je aan die bewering zomaar kunnen gaan twijfelen. De dichter van Psalm 130 lijkt zich de kunst van het bidden al veel eerder te hebben eigen gemaakt. Uit de diepte klimt zijn zorgvuldig opgebouwde gebed omhoog, als een rank verlangend naar licht. Een boetepsalm heet dit lied in de traditie, maar je zou het ook één groot kyrie eleison kunnen noemen. Een gebed om ontferming voor wie zich in de diepte van het bestaan gevangen weet.

Nood leert bidden ... Of leert een mens het bidden in de tempel, zodat hij in nood weet waar hij het zoeken moet? Eenmaal gevonden, zingt de dichter het uit: bij de HEER is genade, bij Hem is bevrijding, altijd weer. Een lied dat van laag naar hoog gaat. Een pelgrimslid op weg naar een nieuwe morgen!

Zingen: Lied 828