

# NIEUWSBRIEF PROTESTANTSE GEMEENTE TOP & TWEL - JG.1 - nr. 3

## Van de voorzitter

Dit keer een persoonlijk verhaal, omdat we allemaal te maken hebben met een onnatuurlijke situatie en ik met jullie wil delen hoe ik, hoe wij, het hier beleven.

Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar inmiddels staan er op mijn computer verschillende programma's waarmee ik 'zichtbaar' in verbinding kan zijn met familie, vrienden en werk. Zoom, Teams, Skype en Whatsapp worden veelvuldig gebruikt. Wat een geluk dat we in deze bijzondere tijd de beschikking hebben over deze technieken.

Dit stukje schrijf ik op de dag dat Fryslân 75 jaar geleden bevrijd werd van haar bezetters. Ik herinner mij de verhalen van mijn ouders (toen net tieners) en schoonouders (toen een jong gezin vormend) over hoe zij die vijf jaar van 'beperking in hun vrijheid' zijn doorgekomen. Nu hebben we te maken met hele andere beperkingen, die ons van overheidswege zijn opgelegd. Maar er is gelukkig geen vijand die tegen ons zegt: 'voor het donker wordt, iedereen van de straat af'.

Wij hebben nu een ander soort 'vijand'. Een onzichtbaar, tot nu toe ongrijpbaar virus. Onze dochter en schoonzoon werken beiden in de zorg. Toen ik een foto zag van onze 'ingepakte' dochter kwam het Corona-virus en de mogelijke gevaren daarvan wel heel dichtbij. Met hen werken tienduizenden mensen - van medisch specialisten tot schoonmakers, van vrachtwagenchauffeurs tot vakkenvullers, van leerkrachten tot regeringsleiders en noem het allemaal maar op - 24/7 keihard om het leven voor ons zo aangenaam en zo veilig mogelijk te maken. Diep respect! Respect ook voor alle ouders en verzorgenden wiens kinderen de hele dag thuis zijn, terwijl zij ook geacht worden vanuit huis te werken. Hoe doe je dat, hoe red je dat?

Het Corona-virus bepaalt ons tegenwoordig nog meer bij hoe belangrijk onze gezondheid is en dat wij dankbaar mogen zijn als wij niet ziek zijn. Misschien heb jij wel pijn, verdriet of zorgen om jezelf of om je naasten. Dan hoop en bid ik dat je kracht kunt vinden om deze tijd door te komen. Dan hoop en bid ik dat er mensen om je heen zijn die je zullen bijstaan. Maar bovenal hoop en bid ik dat je weet bij wat of Wie je je houvast mag zoeken en kunt vinden.

Twee liederen komen daarbij in mijn gedachte:

*'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God,*

*Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot.*

*Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij.*

*'k Zie naar Hem op en ik weet: Hij is mij steeds nabij.*

en

*Leg je hand maar in de hand van Jezus.*

*Weet je dat Hij heel veel van je houdt.*

*Ook voor jou wil Hij met liefde zorgen*

*Als je helemaal op Hem vertrouwd.*

Ik wens jullie dat vertrouwen in Hem van harte toe.

Mei groetnis fan hûs-oant-hûs,  
Mariëtte Bouma-Valkenburg

---

## Pak ook de pen!

Het bovenstaande persoonlijke verhaal geeft een inkijkje hoe Mariëtte deze Coronatijd beleeft. Wil jij ook met onze gemeente delen wat je beleeft en doet in deze bijzondere tijden, dan nodigen wij je uit om hierover een stukje te schrijven. Je kunt je tekst (maximaal 450 woorden), aangevuld met eventueel een foto sturen aan [nieuwsbriefpkntopentwel@gmail.com](mailto:nieuwsbriefpkntopentwel@gmail.com). De redactie neemt het dan een van de volgende nieuwsbrieven mee.

## Paasboodschap uit de pastorie

We vierden dit weekend Pasen! En wat een weer op zondag! Fantastisch hoe een heerlijk zonnetje helpt bij het ervaren van geluk, het verzachten van pijn, het opbouwen van vertrouwen in betere tijden én in het viëren van de opstandingskracht. Niet alleen woorden van geloofskracht, maar ook zichtbare natuurkrachten laten zien dat het kan. Bloemen, bloesem, gras (en helaas ook onkruid) komt – uit het niets zo lijkt het – ineens in ons blikveld terecht. Staat op uit de donkere aarde. We zijn alweer een maand op onszelf aangewezen. Er ontstaan nieuwe vormen van samenzijn. Ofwel digitaal via sociale media en handige apps en websites waaronder de Kerkomroep. Ofwel tóch face-to-face, elkaar echt even zien, maar dan met ruime afstand ertussen. Of natuurlijk via de ouderwetse, aandachtige post.

Communicatiemiddelen veranderen, maar vormen van troost en bemoediging zijn opmerkelijk genoeg door de eeuwen heen dezelfde gebleven: muziek en beeld, wetenschap en geschiedenis, literatuur, woorden uit de Bijbel, en ook de natuur dus – die min of meer haar eigen gang gaat.

Veel van die vormen worden ons aangereikt door een ander.

En als ik dan nog even denk aan Pasen, dan blijkt dat het zo'n groot geheimenis is dat het niet zonder muziek, zonder beeld, zonder gedichten of beter gezegd: überhaupt niet zonder kunstuitingen kan. Pasen is zo'n groot geheimenis, het valt ook niet op één dag te viëren. Het wonder stroomt als het ware over in de zondagen die erop volgen. Tot aan Pinksteren. Dan komt de kracht van de heilige Geest het overnemen. Maar tot die tijd is de liturgische kleur wit. De kleur van puurheid, feest, opstanding. Misschien helpt het ons. In deze tijd. De gedachtenis aan die krachtige boodschap van hoop: *Voor ieder einde is er een nieuw begin, ook voor wie het (nog) niet kan zien*. Het geheimenis is zo groot, juist omdat het met het blote oog niet te zien is. Helaas doet me dat ook aan andere krachten denken die niet met het blote oog te zien zijn... het is een virus en begint met de C...

Daarom nog maar een tweede Paasboodschap van hoop: *Licht overwint het duister*. Altijd. Soms moeten we erop wachten. Soms wel een paar jaar. Deze week de viering van 75 jaar vrijheid van Sneek en omgeving. Licht overwint het duister: en dát zien (!) we ten volle gebeuren in de prachtige lentetijd.

Ik wens u toe dat ook u de weldaad van het Licht van Christus mag ervaren.

ds. Nicolle Pronk

---

## Terugblik Stille Week en Pasen

### Palmpasen 2020

Op Palmzondag hebben we kunnen genieten van de prachtige Palmpasenstokken die de kinderen van de basisschool en de kindernevendienst voor het raam hadden gezet.

Op de eerste dagen in de Stille Week hebben diversen mensen gebruik gemaakt van de gelegenheid om een kaarsje te branden, stil te zijn of te bidden, evt. samen met ds. Pronk. Fijn om te zien dat dit kennelijk in een behoefte heeft voorzien.

Witte Donderdag hebben wij – met elkaar verbonden door de techniek – het Avondmaal kunnen viëren.

Goede Vrijdag hebben we het lijden en sterven van Jezus herdacht en is het licht gedooft. De oude Paaskaars is door ds. Pronk bij de fam. Brouwer van de Pontdyk gebracht – als teken van meeleven en hoop.

De uitzending van Stille Zaterdag stond in het teken van verbondenheid en hoop. Na deze uitzending hebben er vele lichtjes gebrand in onze dorpen. Sommigen hadden er hele mooie composities van gemaakt.

Alle andere prachtige foto's die zijn binnengekomen vind je terug op de website van de Johanneskerk.



## Omtinken

Nadat er bij Gerben Brouwer van Pontdyk 2 onlangs een actieve klier in de hals werd gevonden wordt hij momenteel vijf keer bestraald.

Jan Smit, Greate Súdein 43, heeft inmiddels een geslaagde, maar pittige operatie aan de lever ondergaan. Hij verblijft voorlopig nog in het MCL Leeuwarden.

We hopen en bidden met deze gezinnen (en alle gezinnen die hier niet genoemd worden, maar die ook met ziekte geconfronteerd worden) op een spoedig herstel.

---

## Eindexamens

Omdat dit jaar alles anders is, ook voor de examenkandidaten, kregen ze dit jaar geen succes-roos, maar een 'we denken aan je'-chocoladereep van de Jeugdraad.

## Bloemengroet

Vanuit de kerkelijke gemeente willen we een bloemengroet blijven brengen naar een dorpsgenoot die even wat extra aandacht kan gebruiken.

De afgelopen week, 11 april, gingen de bloemen, als groet van de gemeente naar de familie Brouwer, Pontdyk 2.

De bloemen worden – tot nader order – elke zaterdag thuisgebracht door onze vaste bloemist, Hortensia uit Sneek.

---

## Verjaardagen vieren in deze tijden

Met elkaar proberen we zoveel mogelijk contacten te vermijden en dus komen er geen gasten op verjaarsvisite. Natuurlijk kunnen mensen je bellen, appen of mailen, maar dat is toch anders. Het voelt allemaal zo vreemd, terwijl je, juist in deze tijd, behoefte hebt aan gezelschap en contact met anderen. Daarom brengen we, hoewel ze ook in 't Tsjerkefinster staan, de verjaardagen in deze tijd extra onder de aandacht.

Door het coronavirus mogen de bewoners van instellingen geen bezoek meer ontvangen. Dit geldt ook voor de beide zonen van Wim en Cathrien Bosch, die zorg ontvangen van de Stichting de Noorderbrug in Sneek. Beide mannen zijn de komende dagen jarig en kunnen zelfs geen bezoek van hun ouders krijgen. Het leek ons goed om de gelegenheid te geven hen een kaartje te sturen ter gelegenheid van hun verjaardag.

17 april: Richard Bosch, Valkstraat 9-106, 8605 AV, Sneek (47 jaar)

20 april: Jan Willem Bosch, Valkstraat 9-104, 8605 AV, Sneek (48 jaar)

### **Verjaardagen senioren Top & Twel:**

**19 april: mevr. F.B. Schriemer-Dijkstra**, Wolframstrjitte 14, 8625 HM Oppenhuizen (81 jaar)

**19 april: mevr. E. Abma-Fabriek**, Tsjerkebuorren 13, 8625 HA Oppenhuizen (77 jaar)

**25 april: mevr. E. de Jager**, Bregesleatswei 1, 8624 TR Uitwellingerga (78 jaar)

### **Verjaardagen jeugd Top & Twel:**

**17 april: Sido Terpstra**, De Bou 3, 8625 JB Oppenhuizen (12 jaar)

**22 april: Jentsje Postma**, Tsjerkebuorren 30, 8625 HD Oppenhuizen (4 jaar)

Alle jarigen, ondanks de beperkingen, een feestelijke dag gewenst en een gezond en gezegend nieuw levensjaar!

---

## Collecten

Ondanks dat er tijdens de uitzendingen via kerkomroep.nl elke zondag gelegenheid wordt geboden iets in de digitale ponkjes te doen wordt er door zowel de Diaconie als de Kerkrentmeesters geconstateerd dat de inkomsten achterblijven.

Dat is natuurlijk ook best begrijpelijk, je gaat geen overschrijving van een paar euro doen. Aangezien de huidige situatie nog zeker tot 1 juni zal duren, geven we de volgende tip: als u nu eens maandelijks een overschrijving van een bedrag doet naar zowel de Diaconie als de Kerkrentmeesters, kunnen ook zij hun uitgaven blijven doen.

Beide rekeningnummers kun je in het jaarboekje en achterin het Tsjerkefinster vinden.

Namens beide beraden: hartelijk dank!

---

Onze dank voor alle kaarten, bloemen en cadeautjes na de geboorte van ons eerste kleinkind

Hannah Quirina

dochter van Anton en Judith. Het was overweldigend!

Piet en Margreet Eppinga

---