

# NIEUWSBRIEF PROTESTANTSE GEMEENTE TOP & TWEL - JG.1 - nr. 4

Van de voorzitter

Onbeschrijfelijk! Niet voor te stellen! Als Top & Twel hebben we de afgelopen week in een emotionele rollercoaster gezeten. Het overlijden van twee jonge mensen met, menselijkerwijs gesproken, nog een heel leven voor zich en daarnaast, van een hele andere dimensie, de uitreiking van een koninklijke onderscheiding.

Welke woorden zijn dan op z'n plaats?

Wat kan je dan nog zeggen?

Zelf kies ik er voor om dan te laten weten dat ik intens meeleeft met hen die rouwen en breng bloemen, mede namens u, bij de gedecoreerden.

De komende dagen zijn er nationaal ook pieken en dalen. Wij vieren, als ik dit schrijf, de verjaardag van Koning Willem-Alexander, ook al weer anders dan anders. Op maandag 4 mei herdenken wij, ook in Top & Twel, de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en anderen die hun leven hebben gegeven voor de vrede. Grote bijeenkomsten zijn vanwege het coronavirus niet mogelijk, maar er zijn andere manieren om eer te betonen aan de slachtoffers en onze verbondenheid met elkaar tot uitdrukking brengen.

Ook onze jaarlijkse herdenking zal dus anders zijn dan andere jaren. Namens de kerkelijke gemeente zullen er om 18.00 uur bloemen worden gelegd bij de Hermes-Tsjerke. Daarbij zullen ook vertegenwoordigers van o.a. Doarpsbelang en de gemeente Súdwest Fryslân aanwezig zijn en hun eer betonen. De organisatie van dit alles is in goede handen bij Henk Soeten.

Nationaal wordt iedereen opgeroepen om op 4 mei de hele dag de vlag halfstok te hangen. Alle (amateur-)trompettisten en andere blazers wordt gevraagd om twee minuten voor acht uur 's avonds (19.58 uur) het signaal Taptoe te spelen. Gewoon vanuit thuis, vanaf het balkon, uit het open raam of vanuit de tuin. Laat uit alle hoeken van het land het signaal klinken om de mensen te herdenken die hun leven geofferd hebben voor de vrijheid van anderen.

De viering van 75 jaar vrijheid, waar zoveel grootse plannen voor waren, komt in een heel ander perspectief te staan. Nu moet je oppassen met vergelijkingen met de oorlog, want dit virus is geen mogenheid die wij moeten bestrijden, het is een virus dat ons 'te pakken heeft'. Het is voor heel veel mensen de eerste keer dat zij met zoiets groots geconfronteerd worden waar zij geen controle over hebben. Wij worden teruggeworpen op onze kleinste kring. En ik hoor van mensen die de oorlog hebben meegemaakt dat die ervaring van toen nu weer boven komt, met alle emoties van dien.

De klokken van onze dorpskerken zullen – als teken van hoop – nog luiden op:

woensdag 29 april: 19.00 - 19.15 uur

maandag 4 mei 19.45 - 19.58 uur

dinsdag 5 mei: 12.00 - 12.15 uur

Daarna gaat het 'nieuwe normale leven' weer voorzichtig beginnen. De jeugd mag als eerste weer vrijer bewegen. Hoe mooi en symbolisch is het dat de jeugd weer mag gaan en staan waar zij willen, natuurlijk nog steeds met het in acht nemen van een aantal maatregelen, maar de basisscholen gaan weer (aangepast) open. Dit zal voor de gezinnen met kinderen onder de 12 jaar weer wat regelmaat gaan geven.

Met elkaar kijken we verlangend uit naar het moment dat wij weer samen een kerkdienst kunnen beleven in onze kerk. Tot die tijd wordt er wekelijks een dienst opgenomen in It Lokaal. Wij zijn heel blij dat Johannes Feenstra dit elke keer weer met ons wil verzorgen. Met elkaar ontdekken wij dan soms puntjes die anders, beter kunnen.

Laat ons gerust weten wat je ervan vindt, want het is wel een beetje eenrichtingsverkeer. Stuur ons een berichtje over hoe je de uitzendingen beleeft, evt. met foto. Blijf met elkaar in contact door een telefoontje, appje, mailtje of praatje over de heg. Blijf op elkaar passen en bovenal ... blijf gezond!

Mei groetnis fan hûs-oant-hûs,  
Mariëtte Bouma-Valkenburg

## Pak ook de pen!

Wil jij je persoonlijke verhaal met ons delen en ons zo een inkijkje geven in hoe jij deze Coronatijd beleeft?

Dan nodigen wij je van harte uit om hierover een stukje te schrijven. Stuur je tekst (maximaal 450 woorden), aangevuld met eventueel een foto aan [nieuwsbriefpkntopentwel@gmail.com](mailto:nieuwsbriefpkntopentwel@gmail.com). De redactie zorgt dan voor plaatsing in een van de volgende nieuwsbrieven.

---

## Uit de pastorie

Laat me vergeten dat ik sterfelijk ben  
en dat ik tot stof zal vergaan.  
Ik wil liever niet weten  
dat ik maar tijdelijk ben,  
en ik bid voor een eeuwig bestaan.  
Ik kijk naar de sterren  
en ik ruik het verse gras.  
God, wat zou het mooi zijn  
als het leven eeuwig was.

De beginregels uit het lied 'Eeuwig leven', nog on-bezongen, geschreven door Han Kooreneef

'Keihard. Het leven is keihard.' Wat heb ik die woorden vaak gebruikt de afgelopen dagen, zowel hardop als in gedachte. Want wat een week. Wat een ontzettend verdrietige week. Het steekt van binnen. De dood heeft Top & Twel ineens hard geraakt. Twee jonge mensen overleden. In twee heel verschillende situaties.

'God wat zou het mooi zijn' ... , als het leven voor iedereen even zacht, even kansrijk en even lang was. Eeuwig liever niet. Maar toch op z'n minst totdat we oud genoeg zijn en ouders hun kinderen niet overleven en kinderen hun ouders nog een lange tijd bij zich hebben.

'Ik kijk naar de sterren.' Lang nadat een ster uitdooft, is zijn licht, zijn glans, zijn herinnering nog zichtbaar. Helder en stralend. Als een gids. Een voetafdruk in het heelal. Als een bewijs voor zijn bestaan. Maar op aarde is alles veel meer vergankelijk. Gras verdord en ziekte heerst. Het lichaam maakt fouten, de mens maakt fouten en die kunnen niet altijd meer hersteld worden.

Mijn gedachten en gebeden gaan uit naar de families en de vrienden en vriendinnen die in rouw verkeren. Bovenop dit alles zou je haast vergeten dat we nog middenin een corona-crisis verkeren ... De negatieve cijfers dalen. Mensen worden optimistischer. Maar onderzoeksresultaten wijzen ons er toch steeds weer op dat we er nog lang niet zijn. En dat we ook nog lang en lang niet alles weten over dit virus.

Laten we voorzichtig blijven. Onze dagen vieren. Ook de feestdagen: persoonlijke gedenkwaardige momenten zoals verjaardagen en jubilea én een koninklijke onderscheiding met een lintje! Maar ook de kerkelijke dagen; iedere zondag is een klein feestje waarop de overwinning van het Licht gevierd mag worden. En nationaal zoals Koningsdag en de dodenherdenking en 5 mei. Vanuit ons eigen huis, vanuit onze eigen tuin. Veiligheid boven alles.

Verdriet en vreugde. Het hoort bij elkaar, want het hoort bij het leven. Maar soms is het totaal onverenigbaar. Toch maar de vlag uit? Om Woningdag te vieren?

Gevonden op de achterzijde van het blad Elisabeth

Wij houden van oranje	Van kleurrijk Nederland
Wij houden Holland hoog	Leef samen, werk, ontspan je
De zon, de zee, de stranden	Vier vrijheid, hand in hand
De wind, de regenboog	Houd hoog geloof en hoop als
Waar blank en bruin mag wonen	De wimpels van de vlag
Waar wappert rood, wit, blauw	Maar vier vooral de liefde
Laat daar rivieren stromen	Vandaag en elke dag.
Gerechtigheid en trouw.	
Wij houden van oranje	

Met een warme groet,  
ds. Nicolle Pronk

## Koninklijke Onderscheiding

Het heeft de koning behaagd om ook in onze dorpen koninklijke onderscheidingen uit te reiken en wel aan Harmke de Schiffart-de Groot en Reinold de Schiffart, Buorren 70, 8624 TP Uitwellingerga. Harmke en Reinold kregen dit afgelopen vrijdag op een bijzondere wijze te horen. Dit jaar, door de Corona-maatregelen, niet tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis, maar door een persoonlijk telefoontje van onze burgemeester Jannewietske de Vries. De aanvragers en burens wisten er van en hadden een verrassingsfeestje geregeld.



Ook vanaf deze plek van harte gefeliciteerd met deze onderscheidingen. Het is zeer verdiend voor al het werk dat jullie doen. Namens de kerkelijke gemeente heeft onze voorzitter, Mariëtte Bouma, hen vrijdag een boeket bloemen mogen overhandigen. Zoals op de foto te zien is, was zij niet de enige.

---

## Omtinken

Afgelopen week werden wij opgeschrikt doordat er zich in ons dorp een vreselijk familiedrama heeft voltrokken waarbij een jonge moeder is overleden. Wij denken aan de familie en iedereen die zich bij dit gezin betrokken voelt.

Jan Smit, Greate Súdein 43, is zaterdag thuisgekomen uit het ziekenhuis. De operatie is geslaagd, maar hij wordt de komende weken verder thuis behandeld.

---

## Bloemengroet

Vanuit de kerkelijke gemeente willen we een bloemengroet blijven brengen naar een dorpsgenoot die even wat extra aandacht kan gebruiken.

De afgelopen weken gingen de bloemen naar:

19 april: fam. Bosch, Kappenburch 6, 8625 HP Oppenhuizen

26 april: dhr. Jan Smit, Greate Súdein 43, 8624 TV Uitwellingerga

De bloemen worden – tot nader order – elke zaterdag thuisgebracht door onze vaste bloemist, Hortensia uit Sneek.

---

## Verjaardagen vieren in deze tijden

Met elkaar proberen we zoveel mogelijk contacten te vermijden en dus komen er geen gasten op verjaarsvisite. Natuurlijk kunnen mensen je bellen, appen of mailen, maar dat is toch anders. Het voelt allemaal zo vreemd, terwijl je, juist in deze tijd, behoefte hebt aan gezelschap en contact met anderen. Daarom brengen we, hoewel ze ook in 't Tsjerkefinster staan, de verjaardagen in deze tijd extra onder de aandacht.

### Verjaardagen senioren:

28 april: dhr. W. Schilstra, De Bou 6, 8625 JB Oppenhuizen (80 jaar)

30 april: mevr. J. Wijnja-Jaarsma, Noardein 68, 8625 TK Oppenhuizen

1 mei: mevr. G. Atsma-de Jager, Noardein 65, 8625 TG Oppenhuizen (79 jaar)

6 mei: mevr. D. de Groot-Attema, Sjaerdawei 26, 8625 HS Oppenhuizen (81 jaar)

7 mei: dhr. J. (Kopie) Atsma, p/a Greate Súdein 15, 8624 TV Uitwellingerga

### Verjaardagen jeugd:

2 mei: Jesse de Jong, Tsjerkebuorren 16, 8625 HC Oppenhuizen (6 jaar)

5 mei: Renske Faber, P. Walmastrjitte 1, 8625 HE Oppenhuizen (8 jaar)

7 mei: Femke Overwijk, Buorren 14, 8624 TN Uitwellingerga (4 jaar)

Alle jarigen, ondanks de beperkingen, een feestelijke dag gewenst en een gezond en gezegend nieuw levensjaar!

## Huwelijksjubileum in deze tijden

Als je zoveel jaar met elkaar getrouwd bent, wil je dat vieren met je familie, vrienden en bekenden. Ook voor huwelijksjubilea geldt dat het nu niet gevierd kan worden zoals je het eigenlijk graag zou willen. Daarom brengen we, hoewel ze ook in 't Tsjerkefinster staan, de huwelijks-jubilea in deze tijd extra onder de aandacht.



Op 7 mei gedenken dhr. F. Wijnja en mevr. J. Wijnja-Jaarsma, Noardein 65, 8625 TG Oppenhuizen dat zij 55 jaar geleden getrouwd zijn. Van harte gefeliciteerd en nog vele goede en gezegende jaren samen gewenst.

---

## Onderzoek: Muziek van dankbaarheid, troost en hoop

Nu we niet meer bij elkaar kunnen komen in de kerkdiensten en ook een bezoekje bij een ander niet binnen de maatregelen past, wordt een oud concept van de plank gepakt en gekeken wat de mogelijkheden zijn om daar mee te doen.

Let op: dit is een onderzoek en geen belofte!

Er was eens ... lang geleden een klein groepje mensen dat met een cassetterecorder in de aanslag op zaterdagavond een christelijk verzoekplatenprogramma organiseerde via de kerktelefoon. Nu hebben we technisch gezien meer mogelijkheden en kwam het idee op om te kijken of er behoefte is aan een dergelijke uitzending via kerkomroep.nl.

Wat is daarvoor nodig:

- Mensen die verzoekjes willen indienen
- Mensen die een uitzending technisch mogelijk willen maken
- Mensen die de liederen willen verzamelen
- Mensen die de liederen willen opzoeken op bijv. YouTube
- Mensen die een samenstelling per uitzending willen maken
- Mensen die het willen presenteren



Als je nu denkt: 'daar zit wel iets voor mij bij om te doen'. Laat het dan weten door een e-mail te sturen naar: [nieuwsbriefpknptopentwel@gmail.com](mailto:nieuwsbriefpknptopentwel@gmail.com) Als er voldoende mensen zijn om dit te kunnen laten starten, dan gaan we ervoor.

Nogmaals: dit is een onderzoek en geen belofte!

---

## Collecten

Ondanks dat er tijdens de uitzendingen via kerkomroep.nl elke zondag gelegenheid wordt geboden iets in de digitale ponkjes te doen wordt er door zowel de Diaconie als de Kerkrentmeesters geconstateerd dat de inkomsten achterblijven.

Dat is natuurlijk ook best begrijpelijk, je gaat geen overschrijving van een paar euro doen. Aangezien de huidige situatie nog zeker tot 1 juni zal duren, geven we de volgende tip: als u nu eens maandelijks een overschrijving van een bedrag doet naar zowel de Diaconie als de Kerkrentmeesters, kunnen ook zij hun uitgaven blijven doen.

## Rekeningnummers

Diaconie: NL51 RABO 0359 5058 72 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Oppenhuizen-Uitwellingerga.

College van Kerkrentmeesters: NL93 RABO 0124 7170 04 of NL58 INGB 0000 9637 38 t.n.v. Prot. Gem. Oppenhuizen-Uitwellingerga.

Namens beide beraden: hartelijk dank!

---

## Coronavirus: Hulp van De Helpende Hân

Nu het Coronavirus iedereen dwingt tot sociale onthouding en verkouden of griepige mensen aan huis gekluisterd houdt, kan het zijn dat inwoners van onze dorpen hulp nodig hebben bij bijvoorbeeld boodschappen doen.

Als u geen sociaal netwerk in de buurt hebt dan kunt u uw hulpvraag bij De Helpende Hân neerleggen. Zij zullen proberen u dan te helpen, uiteraard met inachtneming van de omgangsregels die de overheid ons oplegt.

Afgelopen week stond er een mooi stuk van onze Helpende Hân in Groot Sneek. Mooie weergave van een prachtig initiatief.



### Bijdrage van Bonnie Metselaar:

Dit gedicht kriege ik fan in kennes, en tocht dit wol ik mei jim diele.

'God zal zorgen'

Als het coronavirus dreigt ...

Je jubelt: God zal voor mij zorgen  
wanneer ik hulp van Hem verwacht!  
Toch kun je bang zijn, bang voor morgen:  
één lange, eindeloze nacht.  
Geloof wat vast en zeker is:  
licht overwint de duisternis!

Je dacht dat God zijn schapen leidde,  
het hele leven één groot feest,  
tot aan de einder groene weiden –  
maar dan: een wond die niet geneest!  
Al zal de Herder bij je zijn,  
soms ga je door een diep ravijn.

Je meende: Christus is zo machtig,  
één woord - het onweer zwijgt al stil.  
Je dacht: mijn Vader is almachtig,  
de wind gaat liggen als Hij wil.  
Maar dan opnieuw: een donderslag,  
chaos die niemand eerder zag.

Je fluistert toch dat God zal zorgen  
ook als geen zon je tegenlacht?  
Houd dat dan vast, want Hij zal morgen  
doen wat geen mens meer had verwacht:  
dan zal de aarde hemel zijn,  
dan zal het eeuwig Pasen zijn!

Tekst André F. Troost – maart 2020  
Melodie 'Wie maar de goede God laat

## 't Sprútsje: de jirpels sitte der yn

Met extra hulp van vrijwilligers is 't sprútsje klaargemaakt voor een nieuw groeiseizoen. Ook het mooie weer van de afgelopen weken zorgde ervoor dat het bij de túnkers fan 't sprútsje begon te kriebelen. We hebben een start gemaakt; de aardappelen zitten in de grond en de uitjes zijn gezet.

Komende weken volgt het zaaien van rode biet, worteltjes en boontjes, sla plantjes erin en het kweken van courgettes en kalebassen.

De start is wel een beetje anders dan anders. De leerlingen van 't Harspit hebben op dit moment geen MI circuit en kunnen nog niet helpen. Maar we gaan ervan uit dat we in mei en juni, voordat de zomervakantie begint, nog een vorm van samenwerking kunnen vinden met school en dit kunnen voortzetten gedurende het hele verdere seizoen.



... en de bloei zal goede vrucht dragen. Bloesem in de fruitbomen.  
Veelbelovend zien we uit naar een goed groeiseizoen met samen werken en samen delen.





## Passage

Soms, ast nachts wekker leist, krigest wolris in idee. Sa ek de ôfrûne wike.

It seizoen fan de Passage-ôfdieling is healwei maart ôfbrutsen fanwege de maatregels tsjin it Coronavirus. Dat is dan de leden wol fertelt, mar sjochst inoar net mear, ja soms op de ferplichte 1½ m ôfstân yn de winkels of fia in telefoantsje, mar it is dochs oars. It fielde net goed. Dus hie ik betocht om alle 54 leden in simmergroet te besoargjen yn de foarm fan in kaart. Dat koe ik net allinnich.

Normaal hawwe wy as kaartegroep fan acht froulju eltse moanne les by en fan 'juf' Sjoerdje Brouwer, mar dat koe no fansels net. Dus moast ik wat oars regelje. Nei oerlis mei Sjoerdje hat sy foar my wat materiaal yn in pûde bûtendoar set, Trienke Westert woe my wol helpe (grutte tafel – elk op in ein) en Margje de Jong hie thús wol it ien en oar om wat moais fan te meitsjen. It binne gjin bewurklike 3D-kaarten wurden, dat soe tefolle tiid nimme, mar woansdeitemiddei en tongersdeitemoarn binne we hurd oan 'e gong west en hiene we alle kaarten klear. In typte groet deryn plakt en ûnder de bestjoersleden ferdielt om rûn te bringen. Missie slagge! En no mar hope op in goeie start yn septimber.

Hilly Dijkstra

